



Sponsoring Kinderen Oeganda vzw

NIEUWSBRIEF

Afzendadres: Hoeksken 4 - 9860 Oosterzele - Tel.: 09-362 54 00 (na 18 u.)
vzw Secretariaat: Hoeksken 4 - 9860 Oosterzele
e-mail: Abokemeisjes@yahoo.com
website: www.childsoldiers.net
Rekeningnummer: 890-5440402-91

België - Belgique
P.B.
GENT X
3/9463

driemaandelijks - oktober-november-december 2013
afgiftekantoor Gent X - P309914



Beste vrienden en sympathisanten,

Op 1 september was het precies twee jaar geleden dat ons project van bijstand aan ex-kindsoldaten in Dungu, Oost-Congo, startte.

Het project loopt in samenwerking met de Amerikaanse organisatie

Invisible Children, die de bouw van het opvangcentrum voor haar rekening nam, en de lokale partner CDJP, die betrokken is bij het dagdagelijks beheer.

Onze vzw neemt gedurende drie jaar het financieel beleid en algemeen bestuur van het opvangcentrum waar, met steun van de dienst Vredesopbouw van Buitenlandse Zaken.

Aangezien intussen twee andere organisaties actief zijn in Dungu, werd afgesproken dat ons centrum enkel kinderen zou opvangen die al zijn herenigd met hun families maar nog steeds symptomen van trauma vertonen.

Onze Congolese sociaal assistenten, die niet over de nodige kwalificaties beschikten om dergelijke zware gevallen op te vangen, kregen bijkomende opleiding van het Centrum voor Kinderen in Kwetsbare Situaties, alsook van een Ierse psychologe die sinds juni permanent in het centrum verblijft.

We hebben de afgelopen twee jaar in totaal 198 kinderen opgevangen in Centre Elikya, dat 'hoop' betekent in Lingala.

De kinderen verblijven in het centrum gedurende zes maanden en krijgen naast trauma-begeleiding ook een beroepsopleiding. Ze kunnen kiezen tussen metselen, schrijnwerkerij, naaiklassen en haarkap. Verplicht voor iedereen zijn de lessen landbouw, waar ze hun eigen voedsel leren telen. Daarnaast zijn er ook inhaalklassen voor diegenen die terug naar school willen, computerlessen en kookklassen, waar ze onder meer brood leren bakken.

De tweede lichte kinderen is intussen gere-integreerd in hun dorpen. Ze hebben een basis-overlevingspakket meegekregen, alsook werktuigen om een eigen atelier op te starten, afhankelijk van de cursus die ze hebben gevolgd. Diegenen die terug naar school wilden, kregen een schoolpakket.

Ondanks de enorme waardering die het project krijgt van de lokale bevolking, Unicef en de VN vredesmacht, verloopt het niet zonder hindernissen.

Zowel onze coördinator, George Omona, als de Ierse psychologe werden de afgelopen maanden meermaals bedreigd door de lokale autoriteiten. Zij werden ervan beschuldigd illegaal in het land te werken, alhoewel ze over geldige papieren beschikten. Na lang onderhandelen moesten ze worden 'vrijgekocht'.

Aangezien de veiligheid van ons personeel niet langer kan worden verzekerd, overweegt de vzw om het centrum een jaar eerder dan voorzien om te vormen tot beroepsschool en over te dragen aan Invisible Children. Een beroepsschool, de enige in Dungu en omstreken, zou ten goede komen aan alle kinderen in dit door oorlog getroffen gebied, en niet enkel ex-kindsoldaten.

Al bij al hebben we toch zo'n 200 ex-kindsoldaten niet alleen geholpen hun trauma's te verwerken maar ook een vak aangeleerd en een toekomst gegeven.

Claudine, een van onze meisjes, werd intussen aangenomen door een NGO om andere vrouwen in het dorp te leren naaien.

En twee andere kinderen die de cursus metselen volgden, bouwen nu een school in Aba voor de Danish Refugee Council.

Het is hartverwarmend te zien hoe deze ex-kindsoldaten nu gerespecteerde jongeren en productieve krachten zijn in hun gemeenschap, en de aangeleerde vaardigheden op hun beurt doorgeven aan anderen.

Met deze hoopgevende boodschap wil ik jullie, in naam van alle vrijwilligers van de vzw, een zalig kerstfeest en een vreedzaam 2014 toewensen, en jullie danken voor jullie blijvende steun aan dit project.

Zoals wijlen Nelson Mandela zei: 'De grootste glorie in het leven bestaat er niet in nooit te vallen maar weer op te staan telkens we vallen'.

We hebben met z'n allen deze kinderen de kracht en middelen gegeven om weer recht te krabbelen en omhoog te klimmen.

Els De Temmerman



Maartje Van Neygen – Murhula (Kindsoldaat)

De appel is niet ver van de boom gevallen. Maartje Van Neygen, dochter van Erik en Sanne en amper 18 lentes jong, deelt vanaf nu ook haar talent met iedereen door een CD 'Eerste Dauw', die sinds half oktober in de winkels ligt.

Hoe komt zij in deze nieuwsbrief terecht?

Wel, de familie Van Neygen heeft altijd verder gekeken dan de 'Showbizz'. Zo waren Erik en Sanne jarenlang peter en meter van Baladharshan www.kinderenvanindia.org en ook de kindsoldaten hebben hun aandacht getrokken. Pa schreef de muziek, ma de tekst en Maartje zingt het liedje Murhula (Kindsoldaat). In een schrijven dat we van Maartje ontvingen, geeft ze meer uitleg:

Wie leert hen zingen?

Ik denk dat ik ongeveer elf jaar was toen ik voor het eerst over het bestaan van kindsoldaten hoorde. Ik had het boek 'Als de olifanten vechten' van Dirk Bracke heel toevallig in mijn handen gekregen en in een mum van tijd ook uitgelezen. Ik was enorm geraakt door dit boek en kon me niet voorstellen dat zo iets bestond. Het feit dat kinderen gebrainwasht en gedwongen worden familie en vrienden gruwelijk te verminken of zelfs te vermoorden, was voor mij een enorme schok.

Ik heb dit gebeuren nooit kunnen vergeten en toen mijn mama zeven jaar later zei dat ze een tekst had geschreven over dit onderwerp, vond ik dat een heel goede invalshoek voor een liedje voor mijn eerste CD.

Ik vond het vooral belangrijk mensen eraan te herinneren dat dit probleem – jammer genoeg - nog ontzettend actueel is.

Toen mijn papa een paar dagen later de eerste versie van het liedje voor mij zong, wist ik meteen dat dit nummer heel veel mensen zou aanspreken. Filip Martens schreef toen een prachtig arrangement met Afrikaanse invloeden maar het nummer kreeg zijn uiteindelijke sfeer door de fantastische gospelzangers en zangeressen. We kregen een krop in de keel toen ze hun

Uit Murhula:

nani atanifundisha kuimba

Wie leert me zingen?

nani atanifundisha kucheza

Wie leert me dansen?

nani atanifundisha kuruka

Wie leert me springen?

nani anaamini tena kwangu

Wie leert hen zingen? Hopen op morgen?

Ik weet het: mensen van goede wil!

Bedankt!

Maartje Van Neygen



partij inzongen. Hiervoor willen we de lieve mensen bedanken die het stukje Nederlands naar het Swahili vertaalden. Toen we de Afrikaanse zangers en zangeressen vertelden waarover het liedje ging, zeiden ze dat ze het heel erg waardeerden dat we over dit onderwerp een liedje maakten. Ze vertelden ons ook dat een aantal van deze ex-kindsoldaten de stad Brussel op sommige plaatsen onveilig maken en terroriseren.

Misschien is het een ijdele hoop dat deze jonge mensen ooit nog hun weg kunnen vinden in deze maatschappij. Er kan eigenlijk niet genoeg gedaan worden om dit probleem actueel te houden, daarom ook is het werk van Els De Temmerman en de vzw Kindsoldaten Oeganda van onschatbare waarde.

Ikzelf wil met dit lied mijn steentje bijdragen.

Wie geeft me kansen?

nani atanifundisha ku tunza watu

Wie leert me voor iemand zorgen?

kutumaini kwa ajili ya kesho

Hopen op morgen

kesho kesho kesho kesho!

Morgen, morgen, morgen, morgen!



Happy New Year!

Joseph Kony is ziek, zegt AU topman

Joseph Kony, de leider van het Verzetsleger van de Heer, zou ziek zijn en aan het praten zijn met de president van de Centraalafrikaanse Republiek over een mogelijke overgave, aldus een topman van de Afrikaanse Unie (AU).

Ambassadeur Francisco Madeira, de speciale gezant van de AU-macht die jacht maakt op Kony, zei tijdens een conferentie in New York vorige maand dat alles erop wijst dat Kony ernstig ziek is en zich bevindt op de grens tussen Darfur en de Centraalafrikaanse Republiek.

Welke ziekte hij heeft, is niet bekend. De nieuwe president van CAR vertelde Madeira dat hij en zijn mensen in contact stonden met Kony en ze hem aanmoedigden zich over te geven. Dit werd bevestigd door Abou Moussa, de special VN vertegenwoordiger voor Centraal Afrika.

Volgens Moussa had de CAR leider voedsel gestuurd naar de rebellen, op verzoek van Kony. Kony zou de CAR leider ook gevraagd hebben een 'veilige zone' op te richten voor hem en zijn strijders.

Maar de VN gezant vreesde dat Kony de nieuwe CAR leiding om de tuin aan het leiden was zodat hij zijn leger kon herorganiseren.

Kony had een massale overgave aangekondigd op 3 november maar die had niet plaats gevonden. De rebellenleider heeft meermaals in het verleden opgeroepen tot vredesgesprekken op een moment dat hij de oorlog aan het verliezen was, maar vervolgens het wapenbestand gebruikt om zijn troepen te herorganiseren en te versterken.

Moussa zei dat hij de leider van de Centraalafrikaanse Republiek



had gewaarschuwd tegen het verschaffen van voedsel tenzij het deel uitmaakt van een vredesakkoord.

"Als Kony zich wil overgeven, als hij voedsel wil, dan moet hij uit het maquis komen," zei de VN-gezant.

Volgens Moussa had de CAR president gezegd dat als Kony zich overgeeft, hij zal worden uitgeleverd aan de VN.

Ambassadeur Madeira maakte op dezelfde persconferentie bekend dat de 3.000 man sterke AU-macht vooruitgang boekt en veel strijders zich de afgelopen maanden hebben overgegeven.

Hij verwachtte dat meer rebellen zich zouden overgeven en enkel Kony en zijn topcommandanten die gezocht worden door het Internationaal Strafhof zouden overblijven.

"Het zal eindigen zoals Kony altijd heeft voorspeld. Zijn eigen mensen zullen zich overgeven, zijn leger zal uit elkaar vallen en hijzelf zal gewoon in het niets verdwijnen," zei Madeira.

Kony's voormalige topadviseur, Kenneth Banya, had na zijn overgave in 2004 aan de media verteld dat Kony vaak zijn eigen ondergang voorspelde. "De geest vertelde hem dat er een dag zou komen waarop Kony zou overblijven met een kleine troepenmacht. De hele wereld zal naar hem zoeken maar ze zullen hem niet vinden," zei Banya.

"Zelfs zijn eigen strijders zullen zich op een dag realiseren dat hij er niet meer is. Net zoals Moses, voorspelde Kony, zou hij nooit het Beloofde Land bereiken. En net zoals Moses zou zijn stoffelijk overschot nooit worden gevonden."

Amerikaanse bronnen betwijfelen of Kony aan het onderhandelen is over zijn eigen overgave. Een vertegenwoordiger van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken zei aan de BBC dat sommige rebellen in contact stonden met de regering van CAR maar dat Kony geen deel uitmaakte van de groep. De man wees erop dat Kony in het verleden elk mogelijk excuus had aangewend om te rusten, te hergroeperen en te herbewapenen, om uiteindelijk zijn tactiek te hervatten van burgers ontvoeren, vermoorden en op de vlucht drijven. De Amerikaanse regering, die de AU troepenmacht bijstaat met 100 adviseurs, heeft een prijs van \$5 miljoen beloofd aan al wie informatie verstrekt die leidt tot Kony's arrestatie.

Volgens waarnemers worden Kony's overlevingskansen steeds kleiner. Hij is zijn veilige haven in Zuid-Soedan kwijt sinds dat land onafhankelijk is geworden twee jaar geleden.

In Oost-Congo heeft een versterkte VN vredesmacht zopas het Congolese leger geholpen om de M23 rebellen te verslaan. Deze macht, die vooral bestaat uit soldaten uit Zuid-Afrika, kan gemakkelijk ingezet worden tegen het Verzetsleger van de Heer.

De huidige anarchie in CAR maakt het bovendien gemakkelijk voor regionale legers om de grens over te steken en Kony te arresteren. Gewapende bendes in het chaotische land kunnen er ook op uit zijn hem te pakken zodat ze de \$5 miljoen premie kunnen opstrijken.

Els De Temmerman

Antoine Welvaert loopt de 100km Dodentocht uit!

Het is hem gelukt!

Antoine Welvaert, lid van wandelclub W.A.K. uit Groot-Evergem, heeft de jaarlijkse 100 km Dodentocht uitgelopen. Hij wou die uitdaging op 9 augustus in Bornem aangaan om zijn prestatie te kunnen koppelen aan sponsoring voor de VZW Sponsoring Kinderen Oeganda. En ook dat is hem gelukt!

Op bijgaande foto staat een terecht fiere Antoine met een cheque van 2.780 Euro, die hij aan de VZW kon overhandigen. Onze dank, je mag dit elk jaar doen Antoine. Bovendien het is nog gezond ook!

Dank ook aan al degenen die bijgedragen hebben aan de sponsoring van zijn prestatie.



**Dankbrief van
Bosco Okello**

**Beste sponsors,
Ik wil hierbij
mijn waardering
uitdrukken voor het
betalen van mijn
universiteitsstudies
in het eerste en**



**tweede semester van 2012-2013. Ik
heb net mijn eerste jaar beëindigd aan
Kampala University en start nu mijn
stage als kunstleraar in een middelbare
school in Jinja. Ik ben erg dankbaar
om jullie ouderlijke zorg ten aanzien
van mij en andere Afrikaanse kinderen
die zijn verminkt, wees gemaakt of op
een andere manier getroffen door het
Verzetsleger van de Heer in Noord-
Oeganda, Congo en Zuid-Soedan. Ik
hoop dat jullie voormalige kindsoldaten
zullen blijven steunen. Het is hun enige
hoop op onderwijs en een toekomst.
Moge de almachtige God jullie rijkelijk
belonen voor al jullie inspanningen.**

Bosco Okello

Voor meer nieuws en achtergronden:

Onze website: www.childsoldiers.net

Dankzij het gebruiksvriendelijke CMS-systeem kunnen we u via de website steeds op de hoogte houden van de meest actuele gebeurtenissen binnen onze vzw en actuele informatie publiceren vanuit Oeganda.

Daarenboven kan u de nieuwsbrieven voortaan per mail ontvangen en op de website raadplegen en kan u eenvoudig met ons contact opnemen via de site.

De site werd voor ons op maat gemaakt door de professionele medewerkers van Effict (www.effict.be).



Happy New Year!